

### Opzien naar het kruis

Slangen zijn vreemde, enge beesten. Wie bedenkt hoe ze overal tussendoor kunnen glijpen, zonder een voetspoor achter te laten, die gaat al griezelen. De slang haalt het slechtste in de mens naar boven – zo wil het Paradijsverhaal – en verleidt ons tot het kwaad. Van een slangenbeet kun je erg ziek worden of zelfs doodgaan.

Een slang komt ook voor in een heel ander symbool: de esculaap. Artsen en apothekers dragen het symbool van de slang die gewikkeld is rondom een stok. Wie een slang bedwingt, kan ook geneeskrachtige stoffen aan hem onttrekken. Het doet mij denken aan de zware behandelingen, met allerlei bijverschijnselen, die mensen soms ondergaan tegen een kwaadaardige ziekte. Maar als je daardoor kunt genezen, dan heb je dat er wel voor over. Wij zouden wensen dat er al een medicijn of een vaccin wat tegen het corona-virus.

Zoiets leek ook aan de hand te zijn bij de Israëlieten, die in de woestijn gebeten zijn door giftige slangen. Mozes krijgt opdracht om zo'n slang uit brons te gieten en op een paal te zetten. Naar die slang moeten de mensen die gebeten zijn opzien.

Zoals vergif soms kan helpen om van een slangenbeet te genezen, zo moet het volk door de ontberingen van de woestijn heentrekken om het beloofde land te bereiken. Op het feest van Kruisverheffing mogen wij erbij stil staan dat wij niet altijd de gemakkelijke weg mogen zoeken. Wij worden uitgenodigd op te zien naar het kruis van Jezus Christus.

Ook bij ziekte bestaat er vaak geen gemakkelijke weg. Soms staan wij voor de moeilijke keuze of een behandeling nog zinvol is, of niet meer. Het kan dan wijs zijn om te erkennen dat wij – ondanks alle medische mogelijkheden – met lege handen staan.

Eigenlijk is dat ook het geval bij de corona-epidemie: wij kunnen wel besmettingen verhinderen door afstand te houden, maar er is (nog) geen geneesmiddel of vaccin. Ondanks de noodzakelijke afstand is het wel belangrijk dat wij goede zorg en aandacht voor elkaar blijven houden.

Het verhaal van de slang in de woestijn, die omhoog geheven moet worden, komt in het Evangelie weer terug, wanneer Jezus die slang vergelijkt met zichzelf, de Mensenzoon. Ook Hij moet omhoog geheven worden, opdat de mensen leven zullen hebben, eeuwig leven. Ik denk dat Jezus hiermee duidelijk wil maken dat Hij niet de gemakkelijke weg wil gaan. Zeker, de Mensenzoon zal door God verheerlijkt worden.

Maar eerst zal Hij door het lijden en de dood heen gaan. Hij die aan God gelijk was, heeft het bestaan van een slaaf op zich genomen, zoals de apostel Paulus schrijft.

Jezus is niet gekomen om te oordelen. In zijn optreden heeft Hij laten zien hoe mensen goed en zorgzaam kunnen zijn voor elkaar. Uiteindelijk is Jezus gestorven aan het kruis, maar God heeft Hem verheven. Het kruis, een martelwerktuig, is symbool van bevrijding geworden.

Zoals de slang, symbool van het kwaad ooit in de woestijn omhoog geheven moest worden om mensen te genezen, zo mogen wij opzien naar het kruis. Dat doen wij om goed te weten dat liefde en zorg voortaan sterker zullen zijn dan oordeel of dreiging.

***\*vicaris Henri Egging, administrator paroeialis***